

Begroeting

Zingen: *Johannes de Heer 836*

Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis is voor ons, toch het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

Refrein

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer' komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

Gebed

Zingen: *Weerklank 152: 3*

Gun, dat 'k U dankbaar nader,
o Midd'laar bij de Vader.
Wat is Uw liefde groot!
Gij wilde mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood.

Schriftlezing (door Anja Donker): *Johannes 18: 1-11*

Nadat Hij dit gezegd had, vertrok Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die Hij met Zijn discipelen inging. En Judas, die Hem verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met Zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling *soldaten* en *enkele* dienaars van de overpriesters en Farizeeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: Wie zoekt u? Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, die Hem verraadde, stond ook bij hen. Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan. *Dit zei Hij* opdat het woord vervuld zou worden dat Hij gesproken had. Uit hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hogepriester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de dienaar was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?

Zingen: *Op Toonhoogte 131*

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op Zijn rug en een doornen
kroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig
hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon.

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden wordt Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

Refrein

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor ons droeg.
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer.
Uw genade is ons genoeg.

In het rijk van de dood is Hij neergedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
Maar de steen van het graf is nu weggehaald,
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

Refrein

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer

Meditatie: "Ik ben de Goede Herder"

Stilte

Luisterlied: Gezicht van miljoenen (Christian Verwoerd)

Ik zie de gezichten voor me van miljoenen mensen
Dwalend door het leven als schapen zonder herder
Niemand heeft hen ooit verteld van hoop op eeuwig leven
Dat God hen gemaakt heeft en hun leven zin wil geven.

Ook zij moeten het horen
Zodat ze niet verloren gaan
Maar straks ook zullen delen in die toekomst
Als alles vol wordt van Gods Naam.

Want een menigte die niemand tellen kan
Zal straks staan voor de troon en voor het Lam
Uit alle volken vrijgekocht, juichen zij verblijd in God
Dit is waar het uiteindelijk om zal gaan:
De glorie van Zijn naam.

Maar hoe zouden mensen ooit hun Schepper leren kennen
Als er niemand is die hen het goede nieuws wil brengen
Hoe zouden zij delen in Gods plan en Zijn bedoeling
Als hen niet verteld wordt van het kruis en van verzoening.

Dus ga en wees vrijmoedig
De wereld is in grote nood
Vertel het evangelie van genade
En van de hoop voor wie gelooft.

Uw genade is ons genoeg

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer.

Refrein

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer,
dat U het kruis voor ons droeg.
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer.
Uw genade is ons genoeg.

Uw genade is ons genoeg (2x).

Want een menigte die niemand tellen kan
Zal straks staan voor de troon en voor het Lam
Uit alle volken vrijgekocht, juichen zij verblijd in God
Dit is waar het uiteindelijk om zal gaan:
De glorie van Zijn naam.

Ja, een menigte die niemand tellen kan
Zal straks staan voor de troon en voor het Lam
Uit alle volken vrijgekocht, juichen zij verblijd in God
Dit is waar het uiteindelijk om zal gaan (2x)
De Glorie van Zijn naam. (2x)

Gedicht (door Janny van Duuren): *Dat lam ben ik*

Goede Herder, die het lam
Troostend in Uw armen nam.
't Lam, dat week van 't rechte spoor
En de goede weg verloor.
Goede Herder, zacht en warm
Rust het op Uw sterke arm.

Als ik afdwaal van Uw weg,
Slechte dingen doe of zeg
Laat dan, als 'k Uw hulp ontbeer

Ernstig steeds beseffen Heer
't dwaze lam gelijkt op mij,
Maar die Herder, dat zijt Gij!

Als het boze mij verwacht
En bezit neemt van mijn hart
Draag mij uit de duisternis
Naar het land waar vrede is.
Jezus, Goede Herder, kom
Breng Uw lam naar huis weerom!

Dankgebed

Slotlied: *Weerklank 23a: vers 1, 2 en 5*

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
Aan wateren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen

Van goedheid en zegen,
Hij schraagt me_als ik wankel,
Hij draagt me_als ik viel.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
In 't huis mijnes Heren:
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde me_altijd.

Heenzending